

## **Wie is Jezus voor jou?**

Zondag Palmzondag 2023, Wilhelminakerk Dordrecht  
Lezingen: Jesaja 50:4-7 & Matteüs 21:1-11

Geliefde gemeente,

De afgelopen maand heeft Nederland de BBB van Caroline van der Plas met vlag en wimpel binnen gehaald. Het was vaak wel met een omgekeerde vlag, maar dat mag de pret niet drukken. En of de boerenburgerbeweging erg oranjegezind is, weet ik eigenlijk niet. Ik heb eens even de uitslagen van hier bekeken: ook in Dordrecht werd zij uit het niets de tweede partij van de stad met 5233 stemmen. Er wordt veel van hen verwacht. Er is veel onvrede over hoe het de afgelopen decennia is gegaan en nog steeds gaat met het besturen van Nederland. En dat is in deze uitslag terecht gekomen. Een politiek commentator voorspelt, dat als er vervroegde tweedekamer verkiezingen komen, en die komen er vast, en Pieter Omzigt verbindt zich nog eens met deze BBB-populariteit, dat ze dan zomaar als ouderwetse volkspartij, die ooit de PvdA en de CDA waren, 35 % van de stemmen zouden kunnen halen, lees: meer dan vijftig kamerzetels.

Wat verwachten de mensen van deze beweging, ook al bezweert Van der Plas keer op keer dat ze geen toverstokjes heeft? Wat verwachten de mensen van deze beweging? Veel! Maar is het ook te veel? Wat gebeurt er als het tegenvalt? Er zijn al een paar keer van die politieke messiassen verschenen en allemaal zijn ze ook weer afgegaan. Van Fortuyn weten we niet hoe het gegaan was als hij niet schandelijk was vermoord. Maar zijn beweging, de LPF implodeerde vrij snel. De plaat van Wilders is voor veel mensen ondertussen wel grijs gedraaid. En dan laten we de curieuze kamikazepolitiek van Baudet maar even buiten beschouwing. Wat dat betreft ziet het er met de BBB allemaal veel steviger uit. Overigens: wat zegt het ons hier als kerk in Dordrecht dat op PVV en Forum samen ook nog steeds 10 % van de mensen gestemd hebben, naast dus die ruime 11 % voor de BBB, waarbij je ook nog zou kunnen betrekken, dat in Dordrecht 49 % (bijna de helft dus) van de

opgeroepen stemgerechtigden helemaal niet is komen opdagen. Wat hebben we als kerk in deze stad al deze mensen eigenlijk te bieden, hoe zijn we op hen betrokken?

Sommigen hopen natuurlijk dat het met de BBB net zo afloopt als met eerdere zogeheten protestpartijen. Ze kunnen de verwachtingen niet waar maken, ze maken ook fouten, ze gaan onder in onderling gekrakeel, of ze worden langzaam ook zo ingelijmd in het oude bestuurlijke systeem, dat hun aantrekkingskracht vanzelf verdwijnt. Ze komen er nog wel achter hoe complex het is om een land, een provincie of een gemeente te managen. En dan komen ze vanzelf wel weer bij ons, de oude bestuurspartijen, uit. Zou het echt?

Maar inderdaad, de gunst, en het hedendaags stemgedrag, van veel mensen is nogal vluchtig. Vandaag is het: Hosanna! Morgen klinkt het: kruisigen die handel! Nu doen wij dat niet meer zo letterlijk, dat kruisigen, maar in ons sociale-media-tijdperk, waarbij iedereen bij de knoppen kan zitten, zijn de schandpalen waaraan publieke mensen genageld kunnen worden, als ze niet voldoen, of als ze verrot gescholden moeten worden, zomaar opgericht. Een beetje zogenaamd grappig maar vilein, cynisch of dubieus bericht gaat zomaar viraal en dan kan het ook zomaar gedaan zijn met je carrière, met je goede naam, of met je veiligheid.

Vandaag vieren wij in de kerk Palmpasen. Dat is de zondag waarop we denken aan de gebeurtenis dat Jezus met vlag en wimpel werd binnengehaald in de stad Jeruzalem. Je kunt zeggen: ook in Jezus kanaliseren zich allerlei gevoelens van onvrede, die leven onder het Joodse volk. Ook op Hem projecteren ze van alles. Hij is anders dan de leiders van kerk, volk en vaderland, zoals ze die voor ogen zien. Matteüs zegt elders in zijn Evangelie: Hij trad op met een zekere vanzelfsprekende autoriteit. Ook al komt Hij nu op een ezelsveulen, als een antikoning, binnen rijden, juist dat – net als dat gewone t-shirt, dat vest en de legging van Caroline van der Plas – spreekt de mensen op een bepaalde manier aan. Jezus is één van hen. Hij bezit geen duur keizerspaard, maar hij gebruikt een geleend ezeltje. Geen dure auto met chauffeur,

maar een geleende Dacia. Jezus begrijpt hen, de mensen die onzeker zijn over hun toekomst, Hij deelt hun zorgen, dat is keer op keer duidelijk uit wat Hij zegt en wat Hij leert, en uit onder wie Hij verkeert en voor welke mensen Hij het opneemt.

Kijk, dat Hij zometeen als een dissidente Navalny, door de macht van staat en kerk, kapot wordt gemaakt en ze nog eens Hem dat anti-koningschap inwrijven met een doornenkroon, een kapotte rug en een nep-koningsmantel en Hem zo op de televisie vertonen als staats- en kerkvijand nummer 1. Ja, dan wordt het anders, wil of durf je daar dan nog bij horen? Of ga je dan toch ook maar je knopen tellen? En begin je Hem af te vallen, te verraden of te verloochenen? Zoals zelfs zijn beste vrienden (?) deden?

Maar voorlopig wordt Jezus welkom geheten in hun leven en in hun stad, althans de stad waar het allemaal om draait, met veel bewoners en pelgrims binnen de poorten vanwege het naderend Paasfeest. Een verhoogd veiligheidsrisico voor de Romeinse ordetroepen in en rond de stad. Code geel of oranje, zou je kunnen zeggen.

Waar ik vandaag bij stil zou willen staan is deze vraag. Op grond waarvan zouden wij Jezus vandaag welkom willen heten in ons leven? Wat verwachten wij van zijn aanwezigheid in ons leven? Wie halen we dan in huis, of wie laten wij dan binnen, als Hij bij ons aanklopt, en waarom zouden we dat doen, en laatste vraag: hoe moet je dat dan vandaag voorstellen: Jezus binnen laten in je leven? Kortom: wie, wat, waarom en hoe?

Vaak wordt de schriftlezing uit Matteüs op Palmpasen in de kerk afgebroken na Matteüs 21 vers 9 bij het Hosanna in de hemel. Vandaag lezen we even door tot en met vers 11. En dat is voor vandaag wel even interessant. Want je ziet, dat er al verschillende dingen over Jezus gezegd worden. De mensen die Hem luidkeels binnenhalen, die weten het al: Jezus is hun nieuwe koning, die gaat de zeggenschap krijgen in hun leven, maar ook in hun land, denken zij. En dan wordt alles anders. De economie, en de verdeling, en de bezetting en de kerk. Zij zingen: hosanna voor de zoon van David, en zij halen Psalm

118 erbij: Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen, HEER, geef ons de overwinning, HEER, geef ons voorspoed. Gezegend wie komt in de naam van de HEER, om ons te bevrijden, om ons te helpen, om ons een beter leven te geven.

Maar de mensen in de straat, die uit heel de wereld naar Jeruzalem zijn gekomen, vragen aan de winkeliers: wat is deze optocht, waar demonstreren deze mensen zo massaal voor, en wie is die man die zo bejubelen? En dan zegt de bakker achter zijn kraam: ach joh, je weet wel, dat is die profeet uit Nazareth in Galilea, *of all places*, je weet wel: Diepenveen in Overijssel? Huh, Nazaret in Galilea, Diepenveen in Overijssel, nooit van gehoord. Kan er uit Nazaret of Galilea iets goeds komen dan?

Je ziet het al uiteen gaan. Dus dat vraagt wel aan ons ook: wie is Jezus eigenlijk voor jou? En op grond waarvan? Vaak ook gekoppeld aan de vraag: en wat verwacht je dan eigenlijk van Hem, schuine streep: wat zou er van Hem moeten uitgaan, volgens jou? En hoe houden we alles bij elkaar van wat er over Hem gezegd, beweerd, verteld wordt?

De kerk heeft ooit gezegd, op gezag van de eerste apostelen, die ook ooggetuigen waren: we doen het met hun getuigenis en daar trekken we een streep. Zo is de canon van het Nieuwe Testament er gekomen. Terwijl er ook nog best de nodige verhalen en geschriften uit dezelfde tijd rondgingen, die ook over Jezus gaan. Maar ze zeiden: nee die verklaren we bij dezen apocrief, die tellen niet mee om het juiste plaatje scherp te krijgen. Maar goed: met de vier evangeliën, de brieven van het Nieuwe testamet en het boek Openbaring, en dan nog in relatie tot hele bijbel van het Oude testament, hebben we er nog een hele kluif aan om daarmee ons beeld van Jezus scherp te houden.

Er was een tijd dat het echt een soort eigen onderzoeksonderwerp was in de wetenschap over het Nieuwe testament: het leven-van-Jezus-onderzoek. Het belangrijkste theologische-faciteiten-land was heel lang Duitsland. Dus dat heette: de *Leben Jesu Forschung*. Tot Albert Schweitzer een

boek scheef als bijelgeleerde. Ja de naamgever van ons ziekenhuis hier in Dordrecht. Hij was een veelbelovend bijelgeleerde, naast overigens ook een begenadigd organist, voordat hij als een soort arts-zonder-grenzen in Lambarene in Afrika ging werken en een ziekenhuis stichtte. Ook hij schreef dus een boek over die *Leben-Jesu-Forschung*. En Hij kwam ongeveer tot de conclusie, dat zelfs wetenschappelijk, ieder een Jezus ontwierp naar eigen beeld en gelijkenis, dus op basis van de verwachtingen en veronderstellingen die men zelf had. Dat was tamelijk onthullend, natuurlijk. Is er wel een objectief beeld van Jezus te krijgen?

Wie is Jezus voor jou? Jezus van de Bergrede. Of Christus van het Kruis? Een interessante profeet, of jouw Zaligmaker. De mens naar Gods hart, voorbeeld van humaniteit, of een charismatische exorcist? Zoon van God, of *just one of us*? Messias voor de armen, of de *King of Kings, master of the Universe*? De opstandige belhamel die voorop gaat in de strijd tegen onrecht en kwaad, of het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegdraagt? Christus in de hemel, of Christus in het gebroken brood en de uitgegoten wijn? Blanke Jezus, Joodse Jezus, gekleurde Jezus? Of leef je stiekem nog een beetje bij een kinderbijbel-Jezus, maar welke dan, van de reformatorische kinderbijbel, of van de evangelische kinderbijbel? Het zit er allemaal wel in, op de één of andere manier hè.

Ik citeer nu twee gezangen uit ons Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. Het gaat om Gezang 512 en Gezang 826. Ik nodig je uit om ze deze week thuis eens diverse keren op te slaan, wellicht ook te zingen, en je af te vragen: en Jezus: wie is Hij nu eigenlijk voor mij:

512:

O Jezus, hoe vertrouwd en goed, klinkt mij uw naam in 't oor.  
Uw naam die mij geloven doet: Gij gaat mij reddend voor. Uw naam die onze wonden heelt, en ons met manna spijst, die onze dood en zonde deelt en onze vrees verdrijft. Mijn herder, en mijn held, mijn vriend, mijn koning en profeet, mijn priester

die mijn schuld ontbindt, mijn weg waarop ik treed (...) O Jezus, hoe vertrouwd en goed, klinkt mij uw naam in 't oor. Als ik van alles scheiden moet gaat nog die naam mij voor. O naam, eeuwige ademtocht, een sterveling ben ik. Als eens mijn eigen adem stekt dan draagt mij uw muziek. (gemaakt door John Newton, vertaald door Willen Barnard).

826:

O Christus, woord der eeuwigheid, dat naar ons uitgaat in de tijd en daad werd, mens van hoofd tot voeten, wij danken U, God die Gij zijt, dat Gij ons menselijk wilt ontmoeten. Hoe hadden wij U ooit verstaan, waart Gij niet tot ons uitgegaan, o levenswoord van den beginne? Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan, o Christus treed ons leven binnen. Gij werd een mens, maar zonder eer, die in de wereld geen verweer, niets heerlijk had voor mensenogen. Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer, geef dat wij U herkennen mogen. (gemaakt door Ad den Besten).

Waarom zou je Jezus welkom heten in je leven en hoe werkt dat dan? Welnu, Jezus is niet het dekseltje dat op ons pannetje past. Zo van: ik red het aardig, maar een beetje Jezus of een beetje geloof er bij maakt het nog iets leuker of zinvoller. Ook Jezus er bij halen omdat Hij jou gaat zegenen met veel welvaart of voorspoed of de hemel gaat inloodsen, gaat niet werken. Jezus is geen verzekering. Niet het ticketbureau voor het hiernamaals. En als je niet wilt dat er dingen overhoop worden gehaald in je leven, dan moet je niet aan Jezus beginnen. Hij is niet de fixer die het voor ons even gaat regelen, wat dan ook, geluk, voorspoed, gezondheid, of vrede in ons hart, of het hemels hiernamaals. Nee: Hij komt om ons te verbinden met God, en met waar God voor staat: liefde, gerechtigheid, barmhartigheid, vrede.

Maar als dat licht schijnt, dan komt er ook veel rommel aan het licht in allerlei soorten van onze duisternis. En wil je dat wel? Kijk, Hij laat ons daar niet mee zitten. Er opent zich een weg om er eerlijk mee om te gaan. Om het op te ruimen, of er mee verzoend te worden, zonder verlamd te raken. Om stappen te

zetten op een nieuwe weg. Woord dat antwoord vraagt! En dat kan op allerlei manieren aan de orde zijn in ons leven. Hoe we communiceren, met mensen omgaan, levensstijl, tijd, geld en inzet: waar zijn we druk mee? Ons staan en gaan in de wereld. De manier van deelname aan kerkelijk praktijken en onze omgang met God zelf: hoe aandachtig en zorgvuldig doen we dat eigenlijk? Maar dan opent zich wel een nieuwe werkelijkheid voor ons: namelijk dat we elke dag stappen kunnen en mogen zetten in het Koninkrijk van God!

Hoe werkt dat dan, want Jezus is toch niet concreet ergens op een ezel te vinden die bij ons binnen komt rijden? En wij zijn toch ook niet zo magisch als protestanten, dat we bij geconsacreerd brood denken: ha, daar ligt een stukje Christus in dat kastje dat tabernakel heet voor in een katholieke kerk en daar knielen we dus voor.

Nee: in die zin is Jezus dus verschenen, ooit, toen en daar, geboren, geleefd, gestorven, begraven, opgestaan en ten hemel gevaren. Dat was toen en niet nu. Maar het laatste van die opsomming wil wel zeggen: Christus Jezus is nu een geestelijke werkelijkheid geworden waaraan je je verbindt, door zijn daden en woorden te overdenken en steeds weer toe te passen. Maar dan alles! Van voorbeeld tot kruisoffer, van Bergrede tot Openbaring. Geen *cherry picking*: ik destilleer er wel de Jezus uit, die mij het fijnst voorkomt. Nee, ook de Jezus en de Christus, die een beetje zeurt en steekt, of waar wij vragen bij hebben, of die wel erg onnavolgbaar lijkt met die overgave aan het kruis, of wellicht ongeloofwaardig als opgestane Heer. Nee kauw er maar op, wellicht ook samen met anderen, en wees dan met Hem als het ware in gesprek, biddend, levend, mediterend, en je zult zien, dat het werkt: dat Hij dan wordt de voleinder van jouw geloof, een gids op je pad, en een rots om op te bouwen, en een Heiland die jouw wonden en tekortkomingen geneest. Hossana Hij die komt in de naam van de Heer!

Amen

*Lied in antwoord: Gezang 552 ('Dit is een dag van zingen')*